



't Kleigat heeft heel goed de blommekes buite gezet

Pagina 5



Vrijwilligersinterview

Pagina 6



De Patrijs

Pagina 7



Voorzitter gezocht

Pagina 9

Peter Raaijmakers was 25 jaar het gezicht van Witte Roos en De Parel

“De afwisseling maakt dit werk zo leuk”

Ruim zeventien jaar is hij manujevan-alles in zalencentrum De Parel. Daarvoor bestierde Peter Raaijmakers bijna acht jaar De Witte Roos. Vanaf 18 oktober geniet de gastvrije Fendertsman van zijn welverdiende pensioen en verruult hij de bar, de sporthal en de zalen voor de camping. De Parel is ondertussen hard op zoek naar een opvolger.

Peter kreeg vanuit thuis de liefde voor het horecavak mee. “Mijn ouders draaiden een jaar of acht de kantine van VV De Oudemolen. Ik was toen een jaar of tien. Daarna namen zij in 1975 café De Oude Molen over. Toen was ik achttien. In 1980 zijn ze gestopt. Voor mij kwam dat te vroeg om het café over te nemen”, aldus de Fendertsman.

Begonnen als timmerman

Peter had diverse andere baantjes voordat hij uiteindelijk toch voor de horeca koos. “Ik begon als timmerman in Oud Gastel, vervolgens ben ik bij een loonbedrijf gaan werken. Ook was ik nog grondwerker in Gouda en werkte ik aan de Volkeraksluizen”, somt hij op. Ondertussen was Peter in de voetsporen van zijn ouders getreden en runde hij samen met zijn vrouw enkele jaren de kantine van VV De Oudemolen. “Dat beviel me wel”, vertelt hij. “Toen ze dan ook een beheerder vroegen voor Gebouw Irene in Willemstad, heb ik daarop gereageerd. Ik was zo goed als rond toen ik hoorde dat Toos Meijers ging stoppen met De Witte Roos. Ik ben meteen de



Peter Raaijmakers aan het werk in De Parel.

volgende dag eropaf gegaan en zo is het in 1999 begonnen.”

De Witte Roos

Zo'n 7,5 jaar lang was Peter beheerder van De Witte Roos, tot het gebouw plaats moest maken voor woningen. “Dat was een mooie tijd”, blikt hij terug. “Als beheerder pachtte je het gebouw van de gemeente en draaide je verder overal voor

op. Ongeveer zoals het nu bij De Parel ook is. Alleen is hier nu alles veel groter.”

Op 22 december 2006 draaide Peter voor de laatste keer de deur van De Witte Roos op slot. “De maandag erop ging ik aan de slag bij De Parel. Alleen niet meer als kleine zelfstandige, maar als medewerker.”

Lees verder op pagina 3

Ter intro

De tijd vliegt. Carnaval 2024 is alweer geschiedenis. De afgelopen weken kon men overal zien dat het carnavalsfeest de Kleibatsers in de aderen zit. Van vele huizen was het voorraam met slingers versierd en wapperde de Kleibatsersvlag uitbundig in de wind. De tijd van het jaar waar iedereen maanden naar uitkijkt. Nou ja, iedereen? Ik woon al tweeënveertig jaar in ons mooie dorp, maar aan carnaval kan ik nog steeds niet wennen.

Prachtig al die versieringen, en een diepe buiging voor alle vrijwilligers en de bouwers die tijd noch moeite besparen om het gaafste carnavalsfeest te verzinnen, in goede banen te leiden en de mooiste praalwagens creëren.

Wagens die elk jaar mooier en groter worden, waardoor de route van de Groote Kleigatse Optocht zelfs omgeleid moest worden vanwege een boom die de doorgang belemmerde! Het kon allemaal en iedereen was vrolijk, mede dankzij alle blommekes die buite werden gezet.

Mensen die in de gekste uitmonsteringen gekleed gaan, hossen en polonaise lopen: Ik kijk er graag naar, maak er foto's van tijdens de diverse optochten, draag zelfs een Kleibatserssjaal, maar zie me mezelf niet onderdompelen in het carnavalsgedruis.

Inmiddels is het weer achter de rug.

Gelukkig hebben we de foto's nog, die vrolijk via de sociale media op onze telefoons of tablets tot ons kwamen. Maar, Ut Kleigat heet weer gewoon Fijnaart en we gaan over tot de orde van de dag. Terwijl ik deze column schrijf, richt ik af en toe mijn blik ter linkerzijde, en zie dat ontelbare regendruppels mijn blik door de HR++ dubbele beglazing vertroebelen. Ondanks alle krokussen en narcissen die ons welkom heten, is het nog gewoon winter en moeten we nog even geduld betrachten totdat maart zijn staart heeft geroerd. Laat de schaatsen dus nog maar even uit het vet, en hou de slee nog maar even paraat.

Jan Gorter

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

sweere
verzekering, overname, overname

Sweere V.O.F.
Korte Kerkstraat 2, 4793 EW Fijnaart
Dorpsstraat 17, 4751 AH Oud Gastel
T 0168-463319 Fijnaart
T 0165-51 28 51 Oud Gastel
I www.sweere.nl

Kom gerust langs!

RegioBank De buurtzame bank.
Zelfstandig Adviseur

SMULTOPPERS Brood- en Banketbakkerij

Van woensdag 21 t/m zaterdag 24 februari

Sonneveld

Waldkorn- of spelt-eierkoeken
4 stuks € 2,99
+ 8 spaarpunten cadeau

Mokka-tompoucen per stuk € 1,75

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487
www.bakkerijsonneveld.nl



Garage Hollander
APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop
1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

KOM JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?
Stuur je CV naar hr@bsk-bouw.nl

Scan mij!

BSK
Prefabs • Bouw

bsk-bouw.nl

PVC opmijntrap.nl
TRAPPEN en VLOEREN

Johane T 06 - 15 821 485
www.pvcopmijntrap.nl

Colofon

Fijnaart Lokaal is een uitgave van Stichting Fijnaart Lokaal

Bedrijvenweg 3
4793 SK Fijnaart
Telefoon: 0168 46 32 33
E-mail: info@fijnaartlokaal.nl
Internet: www.fijnaartlokaal.nl

Bankrekeningnummer

NL41 RBRB 883 695 7897

KvK-nummer

87979691

Vrijwilligers

Jan Willem van Bodegom
Daphne Haverkamp
Angela Versluys
Dennis Palache
Leon en Marjan de Haas
Yorick Zandee
Jan Gorter
Susanne Baan
Els Leijten

Druk

Janssen/pers - Gennep

Aanleveren advertenties:

Advertentie@fijnaartlokaal.nl

voor: vrijdag 12:00

Redactie@fijnaartlokaal.nl

Redactionele berichten

voor: vrijdag 12:00

Weekendverslagen

voor: zondag 18:00

Fijnaart Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan.

Ook zijn er afhaalpunten:

Oudemolen:

Drogedijk 7A

Zwingelspaan:

Zwingelspaansedijk 34

Stichting Fijnaart Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht

Vervolg voorpagina

Manusje-van-alles

Peter kwam in dienst als conciërge. “Je bent meer een manusje-van-alles hoor”, merkt hij lachend op. “Je verricht alle voorkomende werkzaamheden, zoals onderhoud, horeca, schoonmaken, de zalen in gereedheid brengen, het bijhouden van de sporthal en de andere zalen, reparaties, noem maar op. Het is zeer gevarieerd werk. Die afwisseling maakt dit werk zo leuk. Ook kom je veel in contact met anderen. ’s Middags heb je de biljarters, de vergaderingen en de cursussen. ’s Avonds de repetities van de muziekverenigingen. En dan tussendoor natuurlijk de trainingen van De Kieviten en de gym van de scholen.”

51 jaar werken

Sinds de coronatijd is Peter niet langer fulltime in De Parel te vinden. “Ze zochten bij het Markland College iemand voor de technische dienst. Met wederzijds goedkeuren ben ik daar aan de slag gegaan. Dat beviel goed. Sindsdien werk ik drie dagen op school en twee middagen en avonden in

De Parel. Maar op 18 oktober komt aan allebei een einde. Na 51 jaar werken is het goed geweest.”

Hardcore

Peter kijkt terug op een hele leuke periode in De Parel. “Bijzonder waren de feesten van Vendetta. Dan hielp je mee met op- en afbouwen en ook met de horeca. Met die hardcore maakte je wat mee hoor”, zegt hij met een alleszeggende knipoog. “Heel leuk waren ook de gezondheidsmarkten van de Kruisvereniging, de kleindiertentoonstellingen en de kattenshows. Maar ook de bedrijfsfeesten en de grote shows in de sporthal. Van de bekende artiesten die hier optraden, vond ik Golden Earring het meest speciaal. Maar alles vond ik even leuk.”

Babbeltje aan de bar

Wat Peter het meest gaat missen, is het babbeltje aan de bar met de gasten. “Daarbij krijg je weleens wat te horen. Maar daar onthoud ik niets van hoor”, merkt hij op. “Het gaat het ene oor in en binnen tien seconden het andere oor alweer uit.” Na 18 oktober heeft Peter geen verplichtingen meer. “Het eerste half jaar doe

ik helemaal niets en daarna zien we wel.” De camping staat wel op zijn lijstje. “We hebben een toercaravan. Tot vijf jaar geleden gingen we in de zomervakantie naar Limburg en in het voorjaar naar Zeeland of de Veluwe op. Nu staan we het hele seizoen op een vast plekje. Eén keer zetten we de caravan op zo’n plek, waar hij zeven maanden blijft staan. Dan lekker de beentjes omhoog en genieten maar.”

Alle markten thuis

De Parel is naarstig op zoek naar een opvolger. Het liefst ook iemand die van alle markten thuis is. Het werk bestaat voor twintig procent uit horeca en voorraadbeheer en voor tachtig procent uit conciërgewerkzaamheden, zoals kleine reparaties, periodiek onderhoud en als meewerkend voorman bij de schoonmaak van het gebouw. Peter kan het werk iedereen aanbevelen. “Het is zeer afwisselend. Bovendien heb je veel vrijheid bij het indelen van je werk. Het is gewoon een hele leuke job.”

Jan Willem van Bodegom

Fijnaart in Beeld



Sunrise - Jan Gorter

Lever je foto's in via www.fijnaartlokaal.nl/fotos-aanleveren en kom ook in de galerij van Fijnaart in Beeld.

Versjes

Rijmen en dichten zonder het hemd van je gat te lichten. Dat is een mooie uitdrukking. Iedereen maakt wel eens een versje of doet anders wel een poging als er zich een gelegenheid voordoet zoals een trouwpartij, jubileum, sinterklaas enz. De een heeft er geen moeite mee, de ander zit uren te zweten voor er wat op het papier staat. Ik bewandel zo nu en dan ook het rijmelarij-pad en dat levert geen proza, literatuur of poëzie op. Dat geeft niets want het belangrijkste is het plezier dat je eraan beleeft. Wel is het makkelijker rijmen



op een familiegebeurtenis of een persoon. Maar dan nog valt het niet mee. Ondanks dat heb ik toch wat rijmdingetjes in elkaar gezet die wel of niet zullen gedijen.

Nummer 1.

De een heeft het met sport of dieren en de ander met muziek. Het zit in fotograferen en vissen of optreden voor een publiek. Een liefhebberij is een zegen en daarbij ook nog gezond. Maar let op bij het eten, niet praten met volle mond.

Nummer 2.

Het is toch wat met dat appen altijd overal maar woorden beppen. Uren van de dag worden append gevuld want appen is talking all over the world.

Nummer 3.

Teelt men groenten, bloemen

of fruit, de onkruiden zullen welig tieren

Men kan Spuiten, wieden, plukken, uiteindelijk zal het zegevieren.

Ook stikt het van de slakken, de plantjes vormen een lekkernij

Het begint al in het voorjaar, reeds actief in april en mei.

Luizen, dat zijn echte plagen, als die er zijn dan is het mis.

Wat geven die groene monsters een hoop aan ergernis.

En neem de weersomstandigheden, het is te droog ofwel te nat.

Men kan er moedeloos van worden, ja gewoon beu, een beetje zat.

Maar een tuinman of kweker zal nooit rusten, ook al schiet hij soms tekort.

Het resultaat mag er immers wezen, zowel voor eigen gebruik of export.

Nummer 4.

Gin Fijnaart maor Fendert dá zéége we we ier hin de Westhoek váánt Braobáántse láánd.

De Fendert is klein, tis maorún kutier

héju benal haon de buiteste ráánd.

De Fendert beheers je ij his zo vertrouwd

hun dííl váán jezéluf histie welbeschouwd.

De Fendert his top maor hókkun raor geval mé de fíístweek hen mé carnaval.

Nummer 5

Het hoofd bedekt met de weelderige haren veranderde in een troosteloze kale boel.

Doch, nu is er AOW, maar ook wat kwalen,

Het ene is prettig het andere niet zo cool...

Piet Roks

Verkoop, reparatie en onderhoud van alle merken scootmobielen

- Scootmobielen, van opvouwbare tot maxi-size
- Rollatoren
- 2-in-1, rollator en rolstoel in één
- Lichtgewicht, elektrische rolstoel
- Sta-op-stoelen / Fauteils
- Scootmobielbergingen
- Drempelhulp / oprijgoten
- Gebruikte scootmobielen (in- & verkoop)
- Onderhoud & reparatie
- 24-uurs pechhulp
- Accu's

Excel Mobility Vermeiren Kymco Afikim
Excel Mobility Rollz Rehasense Topro
Rollz
e-Ability
Livorno Salotti



Scootmobielshop.nu

VOOR MOBILITEIT OP MAAT...

Karel Doormanstraat 6 | 4671 AD Dinteloord | T. +31 167 524035 | www.scootmobielshop.nu

De krant in Fijnaart wordt 13 maart 10 jaar oud!

Wij zijn op zoek naar inwoners van Fijnaart, Heijningen en Oudemolen die óók op 13 maart jarig zijn. Zij maken kans op een verrassing van het team Fijnaart Lokaal!

Geef jezelf of een bekende op via

info@fijnaartlokaal.nl

't Kleigat heeft heel goed de blommekes buite gezet



C.S. De kleibatsers, Prins Basterino de Eerste, ceremoniemeester Bennie en Nar Cootje kunnen terugkijken op een geweldig Carnavalsseizoen 2024.

De opkomst van deelnemers en publiek was overal goed: bij de leutloterij, Groote optocht, de scholen en

-minioptocht, kindermorgen, grijze duivenbal, lampionnoptocht, tienerbal, trekking loterij en de afsluiting van het carnavalsseizoen. Dat is waarvoor het bestuur en alle vrijwilligers zich inzetten. Al die blijge gezichten en feestende kleibatsers. Wij willen iedereen dan ook erg bedanken. Op de afsluiting met het verbranden

van Jan de Vlegel is het motto van het carnavalsseizoen 2025 bekend gemaakt: "WE DUIKE INNUT DIEPE". Wij hopen iedereen volgend jaar weer terug te zien.

De trekkingsuitslag van de leutloterij:

1ste prijs nummer 30626 is € 444,-

2de prijs nr. 31632 is € 333,-
3de prijs nr. 31384 is € 222,-
Vlag met button 30640
Sjaal met button 30025
Vlag 33399
Sjaal 31425
Fles cava 30456
Stropdas 32680

Conny van der Horst

Vrijwilligers Interview



Jan Gorter

De Stichting Fijnaart Lokaal geeft gratis de weekkrant Fijnaart Lokaal uit. En beheert de website www.fijnaartlokaal.nl en de Facebookpagina Fijnaart Nieuws. Met als doel om al het nieuws, activiteiten en evenementen van Fijnaart en de omliggende kernen te verbinden. Dit kan alleen met enthousiaste vrijwilligers. Deze mensen stellen we graag met een vaste vragenlijst voor. Deze keer met Jan Gorter.



Wie ben ik, waar kun je mij van kennen?

Ik ben Jan Gorter, zeven decennia geleden geboren in die mooie stad achter de duinen en sinds meer dan veertig jaar woonachtig in ons Fijnaart, waarvoor ik vanwege mijn werk destijds in Moerdijk de grote rivieren ben overgezwommen. Mijn wortels liggen in Friesland. Het kan zijn dat je me kunt kennen van enerzijds de Fijnaart foto's die ik sinds een aantal jaar regelmatig via Facebook en Instagram de wijde wereld in stuur, anderzijds van de Sportclub 50+ Fijnaart, waarvan ik al ruim 11 jaar secretaris/penningmeester ben. Wellicht is er in de krochten van het archief bij de Tennisclub Fijnaart en Heijningen nog te vinden dat ik daar vijf jaar secretaris en actief voor clubblad "Het Meppertje"

ben geweest. Ik was daarmee actiever dan met tennis, maar dat terzijde. Een hoogtepunt was die zondagmiddag in november vorig jaar. Een driehonderdtal van mijn foto's werd op een groot scherm in de Parel getoond, tijdens het evenement Fijnaart in beeld en geluid, dat muzikaal omlijst werd door de Black Sheep Swing Band, Popkoor de Voices en De Parel Vocal Group. Een geweldige middag waar ik met veel plezier aan terugdenk.

Wat doe ik in het dagelijkse leven?

Na mijzelf 46 jaar lang op logistiek gebied in de olie- en gasindustrie nuttig gemaakt hebbende, mag ik sinds vier jaar genieten van mijn vrije tijd. Het leven gaat er sindsdien veel minder hectisch aan toe, en buiten het feit dat mijn Marianne en

ik er graag op uitgaan, mag ik die tijd graag wijden aan mijn grote hobby fotografie.

Hoe en wanneer ben ik bij Fijnaart Lokaal terecht gekomen?

Mijn foto's zijn daarbij het antwoord. Die waren opgevallen bij de redactie en op een gegeven moment vroeg men of ik interesse had af en toe foto's voor de krant te schieten. En als hobbyfotograaf is dat koren op mijn molen.

Wat is mijn functie bij de krant en wat houdt dit in?

Mijn functie is als vrijwilliger op verzoek foto's aanleveren van bepaalde gebeurtenissen en bij tijd en wijle een hoofdartikel en een Ter Intro schrijven.

Heb ik al eerdere journalistieke ervaring?

Ik heb zero journalistieke ervaring, noch de drang gehad hier ooit meer aandacht aan te schenken. Ik lees de krant, punt. Schrijven daarentegen doe ik best graag. Dat gaat het beste wanneer ik inspiratie heb, maar die is niet altijd voorradig helaas. Wanneer die elan er voor of tijdens het verzinnen van een stuk tekst wel is, en ik de berichten mag geloven van mensen die mijn stukjes nadien lezen of lezen, kunnen er mooie, leuke, humorvolle, positieve, en soms met wat sarcasme gelardeerde verhalen aan mijn brein ontsproten zijn. Ik mag me verheugen op mijn rijke fantasie. Ook hou ik ervan om van een mug een olifant te maken, maar kan net zo makkelijk van een olifant een mug maken. In mijn werkzame leven verblijdde ik veelal maandelijks het personeel met een A4tje recentelijk "bedrijfsnieuws", dat niet al te serieus genomen moest worden. Dat kon bij voorbeeld de ingebruikname van een nieuwe heftruck zijn, of een verslag van het bezoek van een cowboy of een hotemetoot uit een of ander ver buitenland, een geboorte,

een huwelijk of zomaar het verhaal van de terror-meeuwen op het terrein. Dat nieuws verwoordde ik dan op humorvolle wijze. Er was een tijd dat het management vaak wisselde, vanwege overplaatsing of een nieuwe, beter betaald baan. De mensen die afscheid namen, werden dan door personeelszaken uitgezwaaid via een aardige mail naar het voltallige personeel en met alle egards de hemel in geprezen. Daarin werden natuurlijk alle highlights van zijn of haar werk aangehaald, en het was natuurlijk altijd erg jammer dat die persoon het bedrijf verliet. Op een gegeven moment stuurde ik op identieke wijze een mail rond toen één van de urinoirs in het heren toilet werd vervangen. Dit tot grote hilariteit van mijn toenmalige lezers. Echter, schrijven voor een krant is toch een geheel andere discipline, heb ik gemerkt.

Waarom werken bij deze krant zo leuk is...

Ik heb nog nooit voor een krant gewerkt, maar ik heb wel gemerkt dat er een leuk team van allemaal vrijwilligers bij Fijnaart Lokaal zit, dat de spaarzame (vrije) tijd besteedt om vol enthousiasme een krant met lokaal nieuws en wetenswaardigheden uit te brengen. Dat ik daar middels mijn foto's en af en toe een stukkie tekst een onderdeel van ben is hartstikke leuk.

De leukste opdracht die ik voor Fijnaart Lokaal heb mogen doen...

Iedere opdracht is leuk. Ik word eropuit gestuurd om foto's te maken en dat doe ik graag, dus dat is altijd genieten. Bovendien kom je op allerlei plekken vogels van diverse pluimage tegen. Wat wil je nog meer? En je steekt er altijd wat van op.

Als ik alles en iedereen mocht kiezen, wie zou ik, of had ik, graag eens willen interviewen/fotograferen en waarom?

Interviewen doe ik niet zo graag. Ik heb ooit eens een interview afgenomen van mijn werkgever. Hij had wel als eis dat hij het wilde lezen voordat het uitgebracht werd. Ben ik niet zo'n voorstander van, maar ok, hij mocht het lezen. Hoewel ik het interview met zijn goedkeuring had opgenomen, had hij overal commentaar op, en zat me constant te verbeteren. Hij vond zichzelf heel wat, maar dat kwam er niet helemaal goed naar zijn wens uit. Ik

was het zo zat, dat ik ben weggegaan en het interview verscheurd heb. Hij kon het bekijken wat mij betreft. De foto echter was wel goed gelukt, dat dan weer wel. Dus geen interview als het aan mij ligt. Echter fotografieren? Ja dat wil ik zeker wel, maar wie of wat? Doe mij maar een mooie Schotse Hooglander, die zijn niet zo ijdel. Prachtige dieren.

Hoe zie ik de toekomst van Fijnaart Lokaal voor me?

Lastig te zeggen, in dit digitale tijdperk. Misschien gaan lokale kranten op termijn wel meer samenwerken om het lokale nieuws te bundelen. Ik denk wel dat er altijd een papieren krant zal bestaan, althans dat hoop ik, want wat is er leuker dan een papieren krant in de brievenbus te vinden en te lezen? Al is het alleen al voor onderin de kliko of kattenbak!

Waarom iedereen Fijnaart Lokaal zou moeten lezen?

Die vraag is simpel te beantwoorden, om het nieuws uit Fijnaart tot je te nemen. Toen ik pas in Fijnaart kwam wonen, heb ik, speciaal om die reden, een abonnement op Brabants Nieuwsblad genomen, om er snel achter te komen dat Fijnaart er in dit ochtendblad bekaaid afkwam waardoor ik het abonnement maar weer heb opgezegd. Gelukkig hebben we nu onze eigen Fijnaart Lokaal, en dat moeten we koesteren.

Het hoekje van de natuurliefhebber Aflevering 125

De Patrijs

(Perdrix perdrix)

Het gaat niet goed met onze patrijs. Er is een tijd geweest dat de patrijs een algemene broedvogel was in Nederland; op zo goed als alle graanakkers kwam de patrijs voor. Maar in de laatste 50 jaar is de patrijs geëvolueerd van talrijke broedvogel + 200.000 in 1975 naar zeldzame broedvogel. Met momenteel nog maar + 5000 broedparen in Nederland. Mede daardoor is de patrijs ook op de Rode lijst terecht gekomen. En niet alleen in Nederland maar in nagenoeg heel West-Europa. De intensivering van de landbouw, samen met onkruid- en insectenvrije akkers, doet de patrijs de das om. Want de patrijs leeft van de zaden van wilde planten (onkruidzaden) en de jongen eten in de eerste weken uitsluiten insecten. Het is een beetje goedkoop om alles naar de richting van de boeren te schuiven. Want we mogen de boeren best dankbaar zijn, want ze

zorgen voor ons eten. En als men wil dat de landbouw verandert, zullen we dat allemaal samen met de boeren moeten doen en niet tegen de boeren. De patrijs heeft ook nog behoorlijk veel last van natuurlijke predatoren zoals: vos, marter, wezel, hermelijn, rat, egel, sperwer, torenvalk, havik, kraai, ekster, reiger. Nog twee niet te onderschatten onnatuurlijke vijanden: loslopende katten en honden. Willen we de patrijs in Nederland behouden, zullen we allemaal samen naar oplossingen moeten zoeken en niet altijd anderen de schuld geven, want daar zijn we allemaal kampioenen in. Maar er is hoop: rond de akkers zie je steeds meer stroken waar wilde bloemen ingezaaid worden. En dat is wat de patrijs en ook de veldleeuwrik nodig heeft. Er loopt een internationaal patrijsproject om de patrijs te beschermen en er voor te zorgen dat het aantal patrijsen terug toeneemt in West-Europa. Laat ons maar hopen dat het resultaat oplevert.

De foto heb ik gemaakt in de Schakerloopolder in Tholen, maar ook hier bij ons in de polders zie ik soms nog wel een groepje patrijsen. Je moet er wel goed naar kijken want ze hebben een



meesterlijk camouflagepakje. Mochten hun biotopen verbeteren dan zouden we snel meer patrijsen kunnen zien in onze natuur, want ze kunnen per broedsel wel 12 tot 14 jongen hebben. De jongen blijven samen met de ouders tot het volgende broedseizoen, dat begint in april. Dan worden er nieuwe paartjes gevormd en worden de jongen uit het territorium van de ouders verjaagd.

De foto heb ik gemaakt in de Schakerloopolder in Tholen op 15 november 2022. Met een Canon 5 D Mark IV en Canonlens 600 mm, op een diafragma van 5,6, sluitertijd 1/1000 en ISO 1250. Witbalans handmatig op 'Bewolkt' en in JPEG.

Alois



H. Jacobus de Meerdere

Molenstraat 26 Fijnaart
T. 0168-462345
E. pkwest@immanuelparochie.eu
I. www.immanuel-parochie.eu
Pastor: diaken Michaël
Bastiaansen, T. 06-46341138

Donderdag 22 februari 2024

Woord- en Communieviering, 10.00 uur
Voorganger M. Bastiaansen.

Zondag 25 februari 2024

2de zondag van de veertigdagentijd
Eucharistieviering, 09.30 uur
Voorganger F. Verheijen. Zang
Jacobuskoor. Acoliet Illa. Misdiensnaars
Sanne. Lector Elly. Koster Hans.
Collectant Rubin. Collecte Eigen
parochie. Misintenties:
Piet van Hoof voor zijn verjaardag.
Annie van Steen-Frijters voor haar
verjaardag. Simon Reuvers.
Na afloop van de viering is er samen zijn
met koffie en thee.

Donderdag 29 februari 2024

Woord- en Communieviering, 10.00 uur
Voorganger M. Bastiaansen.

Vrijdag 1 maart 2024

Bezinning Huis van de Wijk Klundert,
19.00 uur. Voorganger M. Bastiaansen.

Protestantse
Gemeente



Zondag 25 februari 2024

Kerkdienst - 2e zondag van de passietijd,
10.00 uur. Predikant: ds. W. Bisschop uit
Breda

Familieberichten

Dankbetuiging

Wij willen u bedanken voor de vele kaarten en alle belangstelling bij het afscheid van ons ma en oma.

Tilly Vermeulen Voet

Dit heeft op ons een diepe indruk gemaakt.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Ik heb een mooi leven gehad.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, zorgzame moeder, schoonmoeder, trotse oma en nog trotsere overgroot oma

P.J.M. van de Weijgaert-Neele -Nel-

Zij overleed in de leeftijd van 84 jaar.

echtgenote van

Piet van de Weijgaert

Piet van de Weijgaert

Elly

Ger en Jacqueline
Daniek en Mateo, Julian, Evan
Jelle en Iris, Raff, ♥

Lidy en Thomas

† 24 januari 2024
Wielersstraat 38, 4793 DA Fijnaart

De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 30 januari in de aula van afscheidlocatie De Vier Jaargetijden, Rucphensebaan 95 te Roosendaal.



- Zorgzaam
- Eigentijds
- Met aandacht, tijd en rust
- Rouwhuiskamer met eigen sleutel voor nabestaanden


OMZIEN
uitvaartbegeleiding



Lonneke de Vrij - Janita Bom
Wilhelminastraat 64a, Fijnaart
06 23 42 79 30
www.omzienuitvaart.nl



Uitvaartverzorging Leeuw

Uitvaartzorg
vanuit het hart

0168 462230
www.uitvaartleeuw.nl
info@uitvaartleeuw.nl

Opbaren mogelijk in het Rouwcentrum
Wilhelminastraat 68 te Fijnaart

Wij zoeken een voorzitter

“Wij” zijn het bestuur van de Stichting Zwembad Fijnaart. Deze stichting exploiteert Zwembad De Oester en zoekt een voorzitter. Er is/zijn toch in Fijnaart of omgeving één of meer mensen zijn die De Oester een warm hart toedragen en aan de toekomst van het zwembad een bijdrage willen leveren.

In Fijnaart Lokaal van 16 januari jl. brachten we dit onderwerp al in een artikel naar buiten, maar tot op heden heeft dat niet geleid tot een vrouw of man die in positieve zin hierop reageerde. Daarom een volgende poging, in de veronderstelling dat er toch in Fijnaart of omgeving één of meer mensen zijn die De Oester een warm hart toedragen en aan de toekomst van het zwembad een bijdrage willen leveren.

Het huidige bestuur bestaat uit 7 leden. De samenstelling hiervan is de secretaris (Peter Tameris), de penningmeester (Piet Roks), een drietal dat zich bezighoudt met de technische kant van het zwembad (Alex van Sprundel, Gert-Jan van der Lugt en Alain van Walsum), Jacques van den Baard (sponsoring) en ik, als voorzitter. Mijn voorzitterschap duurt nu ruim 6 jaar, en aangezien ik medio dit jaar 83 jaar word, is het wel tijd om het stokje over te dragen (en eventueel nog wat verder te gaan als algemeen lid van het bestuur). Het bestuur vergadert gemiddeld eenmaal per 6 weken en wel op de dinsdagavond. Hoewel er soms lastige besluiten genomen moeten worden is de sfeer steeds positief, vanuit het besef dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van De Oester



voor de inwoners van Fijnaart en omgeving.

Wij beschikken over een prima team van 10 gediplomeerde betaalde medewerk(st)ers die zorgdragen voor alle activiteiten in het zwembad, zowel recreatief als specifieke activiteiten en niet te vergeten het zwemonderwijs. Naast deze betaalde krachten is er nog een aantal vrijwilligers at werkzaamheden voor het zwembad verzorgt. Een viertal mannen houdt zich elke dinsdagochtend bezig met het technisch onderhoud, terwijl zes dames elke maand zorgen voor het schoonhouden van de buitenzijde van het gebouw. Vervolgens hebben wij nog een aantal vrijwilligers dat oproepbaar is voor het uitvoeren van specifieke klussen. Wij zijn trots op deze betaalde en niet-betaalde medewerk(st)ers; de waardering van het bestuur wordt jaarlijks vormgegeven via een etentje en een verrassing rond de kerst, zowel voor betaalde medewerkers als voor de

vrijwilligers.

Het bestuur is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het zwembad, met niet in het minst het onderhouden van contacten met personen en/of organisaties die voor De Oester van belang zijn. Drie van onze bestuursleden behoren nog tot de groep die destijds de moed en het uithoudingsvermogen hadden zich te verzetten tegen de overdracht door de gemeente van het zwembad ('Het Volkerakkertje') aan een commerciële organisatie. Zij hebben zich tezamen met een aantal andere initiatiefnemers met succes ingezet voor het behouden van het zwembad als plaatselijke voorziening, beheerd en bestuurd door inwoners van Fijnaart en omgeving. Het is gelukt om met de gemeente afspraken te maken over de exploitatie van het bad, die tot op heden resulteren in een stevige exploitatie en het zou zonde zijn als dit teniet gaat.

Zoals bekend heeft de

gemeenteraad van Moerdijk onlangs besloten de zwembaden een toekomst te geven, nadat eerst het gevaar van sluiting van enige baden dreigde. Deze toekomst zal in het teken staan van verduurzaming om zodoende het zwembad op een verantwoorde manier vele jaren te laten voortbestaan.

Dit alles moet toch voldoende aanleiding zijn voor een van de lezers van Fijnaart Lokaal om aan te sluiten bij het bestuur en de taak van VOORZITTER op zich te nemen.

Belangstellenden wordt verzocht zich te melden via email: bestuur@deoester.org Voor vragen over het bovenstaande kunt u telefonisch contact opnemen met de secretaris, Peter Tameris, onder nummer 06-54754790, of de penningmeester, Piet Roks, nummer 06-43571040, of mij als voorzitter: 06-12259015.

Wij rekenen op je!

Bert Bosch

Sportuitslagen

Uitslagen v.v. De Fendert

De Fendert JO12-2 – SAB JO12-1	1-5
De Fendert JO12-1 – De Markiezaten JO12-1	4-2
De Fendert MO15-1 – BSC MO15-1	2-1
Beek Vooruit MO11-1 – De Fendert MO11-1	6-0
Unitas'30 MO13-2 – De Fendert MO13-1	1-4
Roosendaal VR1 – De Fendert VR2	3-1

Programma v.v. De Fendert

Zaterdag 24 februari

De Fendert JO7-2 – Kogelvangers JO7-1	08.45
De Fendert JO7-2 – Klundert JO7-1	09.05
De Fendert JO7-2 – Noordhoek JO7-2	09.25
De Fendert JO8-1 – RSV JO8-1	08.45
De Fendert JO8-2 – Kogelvangers JO8-1	08.45
De Fendert JO9-3 – TPO JO9-1	08.45
De Fendert JO10-1 – Unitas'30 JO10-7	09.30
De Fendert JO11-1 – SEOLTO JO11-1	10.00
De Fendert JO12-1 – Halsteren JO12-1	10.00
De Fendert JO13-1 – Schijf JO13-1	10.00
De Fendert MO15-1 – Halsteren MO15-1	10.15
De Fendert MO20-1 – Beek Vooruit MO20-1	10.45
De Fendert JO16-1 – Stavenisse/Smerd. JO167-1	11.30
De Fendert JO19-1 – MZC'11 JO19-1	12.00
De Fendert 4 – Oranje Blauw'14 1	12.30
De Fendert 3 – DVO'60 8	13.15
De Fendert 2 – Tholense boys 2	13.30
SC Gastel JO7-1 – De Fendert JO7-1	08.40
Klundert JO9-2 – De Fendert JO9-2	08.45
Victoria'03 JO7-1 – De Fendert JO7-1	09.00
SCO JO12-3 – De Fendert JO12-2	09.00
DIOZ JO7-1 – De Fendert JO7-1	09.20
MOC'17 MO1`3-2 – De Fendert MO13-1	10.00
SJO BDC JO15-1 – De Fendert JO15-1	10.30
SC Gastel JO9-1 – De Fendert JO9-1	10.30
Roosendaal JO10-4 – De Fendert JO10-2	11.05
DIOZ JO13-1 – De Fendert JO13-2	11.45
SC Stavenisse 1 – De Fendert 1	14.30
Roosendaal VR1 – De Fendert VR1	16.30

Opgeruimd staat netjes

Als ik vanuit de Bellefleur naar het centrum van Fijnaart loop heb ik al menigmaal gezien dat er iemand langs de berm van de kreek liep, gewapend met een knijper aan een stok aan de ene hand en in de andere hand een soort korf.

Deze man raapt dan met zijn knijper alle daar weggegooide afval zoals flesjes, plastic en papier op. Toch vraag ik mij af waar hij dan zelf met die rommel blijft als zijn mandje vol is; waarschijnlijk in zijn eigen klike, natuurlijk netjes gesorteerd in verschillende klike's. Ik heb het idee dat hij de Wilhelminastraat in zijn volle lengte en in het verlengde daarvan de Langeweg schoonhoudt van alle zwerfvuil, of zo u wilt, van alle weggegooide rommel.

Zelfs de daar aanwezige rotonde zag ik laatst, houdt hij vrij van verwaarde rotzooi.

Ik bewonder deze man: wat een ander gedachteloos weggooit ruimt hij netjes op terwijl hij zelf, wil hij alles opruimen, toch door de hondenstront moet lopen, om bij de daar liggende objecten te kunnen komen.

Beste man, ik bewonder u, zelf vind ik die rommel ook storend maar ik heb geen zin om dat ook te gaan doen, simpelweg vanwege het feit dat ze achter je kont toch weer rommel daar weggooien.

Nogmaals, beste meneer, wie u ook bent, mijn complimenten hebt u, want u zal het elke week weer opnieuw moeten doen wilt u het schoonhouden van deze door een ander weggesmeten troep.

Chiem de Vos

Toneelvoorstelling voor alle 55 plussers

De activiteitencommissie van de Seniorenraad heeft De Vrolijke Spelers weer uitgenodigd om in De Parel op te treden voor onze 55+ uit Fijnaart en Heijningen.

Zaterdag 16 maart brengt het

toneelgezelschap het blijspel Hotel De Gouden Belofte op de planken in De Parel. In het blijspel heeft tante Sjaan een hotel. Maar geen opvolgers, dus lokt ze met vage beloftes familie naar het hotel.

Kom en geniet van deze

voorstelling.

Locatie De Parel. Zaterdag 16 maart. Aanvang 14.00 uur. Eigen bijdrage € 10,- dit is inclusief koffie met koek. Betalen op rekeningnummer NL 61 RBRB 8841438258 ten name van Seniorenraad

Fijnaart. Opgeven kan tot en met 8 maart met onderstaand strookje bij Els Huijzers, Vrouwe Jacobstraat 31 of bij Jolanda Nieuwkerk, Leeuwerikstraat 31. Strookje kunt u in de bus gooien.

Naam.....

Adres.....

Tel/fnr.....

POLLEKE EN PELLEKE EN WEN'S FOTOGRAFIE (1)

Door Piet Hendriks

Reus Jan zit in de auto, hij zit te wachten op Marie zijn vrouw en Polleke en Pelleke. Loebas ligt in zijn hok en blijft thuis. De familie wil boodschappen gaan doen en reus Jan wil op tijd vertrekken. Boodschappen doen is niet zijn hobby hoor. Even later rijden ze naar de grote winkel verderop. Polleke en Pelleke zitten weer op het dashboard en kijken hun ogen uit. Dan zien ze op de weg auto's staan. "Ojee, politiecontrole", zegt reus Jan. "Duiken mannen, want jullie mogen niet op het dashboard zitten hoor." De kabouters springen op de schoot van Marie en klimmen naar de achterbank. Dan is reus Jan met zijn auto aan de beurt en hij draait zijn raampje open. "Hallo meneer, goede morgen, wij houden een politiecontrole en controleren de rijbewijzen. Mag ik uw rijbewijs alstublieft." De politiemevrouw kijkt op de achterbank, terwijl reus Jan zijn rijbewijs zoekt en ze ziet de kabouters zitten. "Jeetje wat zijn jullie leuke mannetjes", zegt de politiemevrouw. "Dag mevrouw", zeggen Polleke en Pelleke. "Wat gaat u doen?"

"O niets bijzonders hoor, maar regelmatig moeten wij auto's of rijbewijzen controleren", zegt de politiemevrouw. Reus Jan geeft haar zijn rijbewijs en de mevrouw kijkt op de achterkant voor de

datum. "O meneer, ik wil u waarschuwen, uw rijbewijs gaat binnenkort verlopen. U moet het verlengen", zegt de politiemevrouw. Terwijl ze het rijbewijs terug geeft vraagt Polleke: "Mevrouw de agente, hoe moet je een rijbewijs verlengen?"

"Nou dan moet je naar het gemeentehuis, natuurlijk om centjes te betalen, maar je moet ook een nieuwe pasfoto meebrengen. Dan krijg je een nieuw rijbewijs, maar meneer hier weet dat wel hoor. Wanneer je ouder bent dan moet je soms gekeurd worden of je nog wel gezond bent en goed kunt kijken, want autorijden moet goed en veilig gebeuren hè. Maar deze meneer zal geen problemen hebben daarmee, want hij ziet er goed uit haha", zegt de politiemevrouw. Ze lachen allemaal en reus Jan stopt zijn rijbewijs weg en mag doorrijden. Het is net of reus Jan nóg groter is haha. Na het winkelen zitten Polleke en Pelleke thuis en drinken lekkere chocomel. "Jan mogen wij jouw rijbewijs eens zien en ook van jou Marie?", vraagt Pelleke.

De rijbewijzen worden tevoorschijn gehaald en nu zien de kabouters de foto's erop. "Haha Jan, misschien moet er een nieuwe pasfoto op, want hier zie jij er veel jonger uit hoor, zegt Polleke. "Nee joh, ik heb nog wel een paar pasfoto's liggen", zegt

reus Jan.

"Ik dacht het niet Jantje", zegt Marie. Wij gaan netjes nieuwe pasfoto's laten maken en wel bij Wen's Fotografie. Daar is Mevrouw Wendy, een lieve mevrouw die een fotostudio heeft. Daar gaan wij naar toe. Ik ga ook mee, want de datum op mijn rijbewijs is dezelfde als die van jou, dus het moet ook verlengd worden."

Ze maken een afspraak met Wen's Fotografie en ze kunnen toevallig meteen komen. Weer in de auto en ze zijn er zo. Ze zien een hele leuke roze auto staan, waarop staat Wen's Fotografie. "Och woont die mevrouw hier", zegt reus Jan. "Ik zie die mooie roze auto regelmatig rijden en die mevrouw zwaait altijd haha." Mevrouw Wendy staat al in de deur van haar studio te wachten. "Kijk nou", zegt Polleke. "Dat is leuk, die mevrouw heeft een roze jasje aan en haar auto is ook roze." "Hallo meneertjes, jullie zijn leuk, Jammer dat onze Amy en Julia niet thuis zijn, dat zouden ze wel leuk gevonden hebben", zegt Mevrouw Wendy en ze geeft iedereen een hand. Dan gaan ze binnen bij de studio. Daar zie je meteen waar je moet zitten voor een foto. "Zo dat is een grote paraplu", zegt Polleke.

"Haha, dat is een lamp, dat noemen we een softbox. Kijk maar eens", zegt Mevrouw Wendy en ze knipt de lamp aan. "Deze lamp kan ook nog flitsen wanneer ik foto's maak. Wanneer ze rondkijken zien ze een rek met certificaten en diploma's. "Mevrouw Wendy zijn die diploma's allemaal van u?", vraagt Pelleke.

"Jazeker", zegt Mevrouw Wendy trots. "Je bent niet zo maar meteen een fotograaf hoor. Ik heb eerst in twee fotozaken gewerkt en toen leerde ik al veel. Later heb ik die papieren allemaal gehaald.



Dat moet ook wel, want ik wil het heel goed doen, dan komen de mensen vanzelf naar mij toe en dat vind ik geweldig natuurlijk. Nu ben ik zelfstandig fotograaf." Dan zien de kabouters een roze koffiezetapparaatje staan en een heleboel grote foto's van kleine kinderen. "Nou Mevrouw Wendy", zegt Polleke. "Die kinderen zijn leuk, zijn die allemaal van u?"

"Haha, nee hoor, maar deze twee dametjes wel. Dat zijn Amy en Julia en daar ben ik erg blij mee", zegt Mevrouw Wendy. "Maar al die kinderen beelden iets uit zie je, dat kun je zien. Kijk dat kindje wil later piloot worden, dat kindje monteur en dat kindje schooljuf en dat is een brandweerman."

"Marie zegt: "Geweldig Mevrouw Wendy, wij willen graag ook zo mooi op de foto. Eerst een pasfoto, maar daarna allemaal samen, want die wil ik dan graag groot binnen hangen."

"Dat hoor ik graag mevrouw", zegt Mevrouw Wendy en ze gaat aan het werk.





STUDIO AVANCE

huid en haarstudio

Kapsalon, Schoonheidssalon en Permanente make-up studio.

Al meer dan 10 jaar hét adres in
Fijnaart voor een gezonde stralende
huid en prachtig gezond haar.

Ma. 10:00 tot 21:00 Do. 09:00 tot 21:00
Di. 09:00 tot 17:00 Vr. 09:00 tot 17:00
Wo. 09:00 tot 20:30

Voorstraat 25 Fijnaart | www.studioavance.nl | 0168-760076

Kom werken in de grootste huiskamer van Fijnaart.

CONCIERGE M/V

De Parel in Fijnaart is een verzameling van gemeenschapshuis, sport- en evenementenhal, vergader- en repetitieruimten, theater en grandcafé. De vele gasten en het omvangrijke gebouw vragen bijzondere zorg. Een belangrijke spil in deze zorg is onze conciërge.

Als conciërge m/v van De Parel vervul je de volgende taken:

- Je bent meewerkend voorman in de schoonmaak.
- Je draait regelmatig bardiensten.
- Je houdt de voorraden dranken, reserve onderdelen en schoonmaakmiddelen op peil.
- Je verricht zelfstandig klein technisch onderhoud.
- Je houdt logboeken bij en rapporteert zaken schriftelijk aan het management.
- Je bent een pragmatisch teamplayer.
- Je woont in Fijnaart e.o. of bent bereid hier te gaan wonen.

Naast dagdiensten werk je 2 avonden in de week en zo'n 20 weekenden per jaar. Deze werktijden vormen gezamenlijk een dienstverband van minimaal 32 uur. In de schoolvakantieperioden heb je zo'n 6 weken per jaar ook vakantie. Dit betekent flexibele werktijden voor de overige weken.

Je bent in het bezit van het SVH diploma sociale hygiëne of je bent bereid dit te halen.

Werken bij De Parel biedt gevarieerde, uitdagende werkzaamheden in een klein team onder prima arbeidsomstandigheden. Je profiteert van prima arbeidsvoorwaarden en een hoge waardering.

Je schriftelijke reactie ontvangen wij graag binnen 14 dagen per e-mail op info@deparel.org

De Parel Sports & Events

Prinses Margrietstraat 15 · 4793 CB Fijnaart
tel. 0168 33 14 14 · www.deparel.org



HALLO VOORDEEL • HALLO VOORDEEL • HALLO VOORDEEL • HALLO VOORDEEL

NU **1.99**
2.99

BLOEMKOOL

Per stuk
M.u.v. biologische en kleine bloemkool

VEGETARISCHE OF
VOORGEGAARDE
KIPSCHNITZELS,
-BURGERS OF
-CORDON BLEU
2 schalen à 2 stuks



2 VOOR
3.50
3.95-4.00

NESCAFÉ
DOLCE GUSTO
3 doosjes à 12-16 stuks



2 VOOR
10.=-
13.95-14.95



JUMBO BOERENKOOL,
HUTSPOT OF ANDIJVIE
2 zakken boerenkool à 300 gram,
hutspot à 500 gram of andijvie
à 400 gram



2 VOOR
2.50
3.40-3.95

FUZE TEA
3 pakken, flessen of blikjes
M.u.v. tray 24 blikjes



**2+1
GRATIS***

*2+1 gratis: Bij aanschaf van 2 producten ontvang je 1 extra product gratis.
Alle combinaties mogelijk. Let op: per combinatie kan de totaalprijs verschillen.

WEEKAANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VANAF WO 21 T/M DI 27 FEB 2024.

JUMBO

EN DAT VOOR DIE PRIJS

DRIESEN, Fijnaart, Kadedijk 120